



Terrassen langs het water

Afstand: 23,1 km

Reliëf: Vlak

Start en aankomst: KP 4. Inpikken op de route doe je aan KP 52 (Sport- en recreatiepark Blaarmeersen).
Parkeren kan langs de Europalaan of op de parking Blaarmeersen.

StapAf tips:

- A. Aan Café Oude 3-Leien (tss. KP 57 en 62), in de wijk Assels, is het 's zomers drummen voor een plaatsje. Het piepkleine terras biedt een prachtig uitzicht op de bootjes die hier van 3 kanten komen aangevaren.
- B. Tegenover de Sint-Bavokerk van Vinderhoute (KP 54) vind je Den Witten Uil, een gezellige oude herberg die hier al stond in de 16de eeuw. Toen heette hij nog In de zwaene, zoals het gevelopschrift vertelt. Hier geniet je van een 30-tal bieren, waaronder Augustijn en De Koninck van 't vat.
- C. Geen terrasje maar wel een andere plek waar je als liefhebber van speciaalbieren wel even zoekt bent: drankenspecialzaak De Hopduvel (nabij KP4), aan Coupure links. Van speciale kriebieren over beperkte edities tot het nieuwste bier uit de VS: de variëteit is verbazingwekkend!
- D. In het 'lichtbruine' eetcafé De Walrus (KP 4) schenken ze naast speciale rums, gins en een hele resem biosappen ook Choufkes van 't vat en biobieren. Mét zonnig terras (als het weer meezit).
- E. Met de kinderen op fietstocht? De Waterkant aan de Blaarmeersen (KP 52) heeft een grote speeltuin net naast de deur, én een zonneterras!

STAPAF